

TARİH: 12.11.2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
أَحْيَاءَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (١٥٤)

Değerli Mü'minler!

Vatan; bir kimsenin doğduğu, yaşadığı, huzur bulduğu ve duygusal yönden bağlı olduğu toprak parçasıdır. Bu nedenle insan; tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve ecdadının yaşadığı topraklara ayrı bir muhabbet duyar. Ecdadımız bundan hareketle: “Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.” diyerek bu duyguyu ifade etmişlerdir.

Bugün üzerinde yaşamış olduğumuz bu aziz vatan bizlere bir emanettir. Bu değerli emanet bugünlere kolay gelmemiştir. İslam'ı dünyanın dört bir yanına ulaştırma amacıyla olan Sahabi Efendilerimiz çeşitli sıkıntı ve meşakatlere rağmen buralara kadar gelmiş, Hala Sultan validemiz başta olmak üzere bir çoğu da şehit düşmüşlerdir. Daha sonra 1571'de ecdadımız Osmanlı Devleti'nin adayı fethetmesi ile 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin barış harekâtına kadar dedelerimiz şu güzel vatanda ezanın susmaması, bayrağımızın inmemesi için büyük mücadeleler vermişlerdir.

Aziz Kardeşlerim!

Özellikle 1963 ve 1974 yılları arasında Rumlar, ENOSİS ideallerini gerçekleştirmek için alçak saldırılar yaparak adadaki Türk varlığını tamamen silmek istemişlerdir. Fakat

Kıbrıs Türkü o zor günlere rağmen hiçbir zaman varoluş mücadelesini bırakmamış her zaman ümit var olarak adeta Allah'ın şu ayetini kendisine düstur edinmiştir:

“Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.”¹

Değerli Mü'minler!

İşte bu aşk ile tarihler 15 Kasım 1983'ü gösterdiğinde KKTC Kurucu Meclisi oybirliğiyle bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Bizler özgürlük ve bağımsızlığımızı, bu vatan için canlarını bir gül bahçesine girercesine feda eden şehitlerimize, belki de şu an yanımızda aynı safta durduğumuz kahraman gazilerimize borçluyuz.

Muhterem Mü'minler!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yılını kutlar, başta toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere bütün devlet büyüklerimize, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet ve mağfaret dileriz. Rabbim milletimizi, hürriyetimizi, bağımsızlığımızı ve zor şartlar altında kurduğumuz devletimizi kıyamete kadar daim eylesin. Hutbemi başta okumuş olduğum ayeti kerimenin meali ile bitiriyorum. “Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölümler demeyin. Bilakis onlar diridirler lâkin siz onu anlayamazsınız.”²

¹ Al-i İmran,139

² Bakara:154